

Årsberättelse 2016

TARIJA BOLIVIA: sida 2

TIBETANSKA INTERHEMMET SONADA INDIEN: sida 10

MEMORIAL CHILDREN HOME I ALLURU INDIEN: sida 12

GYMNASIESKOLAN I VILLA MONTES BOLIVIA: sida 4

INDIANSKOLAN I CREVAUX BOLIVIA: sida 5

BARNCENTER MBAYUE I LIMPIO PARAGUAY: sida 8-9

BARNMATSALÉN BETANIA I HUANCAYO PERU: sida 7

THE DUANG PRATEEP FOUNDATION I BANGKOK THAILAND: sida 14-16

CASA HOGAR BELEN I TIJUANA MEXIKO: sida 3-4

LAR ESPERANCA GUNNAR AXELL I PORTO XAVIER BRASILIEN: sida 6

TROPICAL HOME I JAPERI BRASILIEN: sida 9

STEN HOME I GUDIVADA INDIEN: sida 13

SALTA ARGENTINA: sida 11

Tarija 24.04.17

Lite information om arbetet i stort. Från Rose-Marie Byrén.

Under året 2016 fick barnen hjälp med Skolmaterial, Skoluniform och Gymnastikuniform. De minsta barnen fick kläder och bebisarna ett babypaket som bestod av en del babykläder och blöjor till nyfödda. Fadderbarnen fick också hjälp med olika utgifter i samband med skolgång, universitetsstudier, mat, kläder, byggmaterial, hälsa och matvaror som torrvaror, grönsaker, frukt och mjölkpulver. (fortsätter på andra sidan)

Skolmaterial. Alla barn får en lista på skolmaterial som de måste ta med sig till skolan och som de kommer att använda under året. Det är skrivmaterial, sudd, linjal, skrivböcker i alla olika storlekar, bundna, spiral eller häftade, papper i olika färger och former till att klä sina skrivböcker och för att skriva på, böcker, allt material till teckning och slöjd. Allt detta och mer detaljer ingår i skolmaterial. Ofta tänker man på en blyertspenna och sudd (radergummi) men här skriver man med bläckpenna (vanliga) i tidig ålder. Röd och blå alltid men även svart och andra färger kan krävas, tipex (till att sudda eller stryka över felstavningar) eller radergummi till bläckpennor.

Skolavgiften. En del skolor tar en avgift per månad/barn; extra avgifter vid barnens dag, vårens dag, utflykter, skolans födelsedag; också avgifter då t. ex en ny toalett ska byggas eller annan liten renovering görs. De som tar studenten har ibland också extra utgifter och avgifter inför examensdagen. Och det har fadderbarnen fått hjälp tack vare fadderhjälpen.

Universitetsstudier. För de ungdomarna som har faddrar som hjälper dem med deras universitetsstudier så har pengarna gått bl.a. till köp av böcker, fotostatkopior, utskrifter av arbeten, utgift i samband med specialarbeten, bindning av böcker vid slutarbetet (specialarbete eller praktik), hjälp till en del av betalning för att få sin titel.

Tandläkare – under 2016 fick vi en speciell gåva för att hjälpa barn med deras svåra tandproblem. Tandvård och sjukvård är en stor utgift och där ett mycket stort behov finns.

Hälsa. Några barn har fått hjälp med läktaravgifter, provtagningar, undersökningar, röntgen, ultraljud, behandlingar och mediciner. Måste tillägga här att Tarija är det enda länet där man har gratis sjukvård men pga. den svåra ekonomiska kris och politik vi går igenom sedan ca 2 år tillbaka så fungerar det inte som det bör eller hade tänkts. Det är ofta man hör mammor säga att de blev utskälda eller på annat sätt dåligt behandlade eller att medicinerna är de vanligaste och enklaste. Läkaren säger vi kan ge... men den bästa medicinen är... och den har vi inte men du kan köpa den på apoteket. Så när det är svårare fall eller om man redan varit till sjukhuset och inte blivit frisk försöker jag hjälpa dem genom privat vård. Det finns många olika kategorier och priser. Specialisterna tar mellan 22–30 USD och då är 2: a besöket gratis. Men emellan olika kliniker finns det också skillnad. Jag har valt en som är bland de billigaste för generella besök och då får man en bra vård och det finns alltid läkare. Dessutom strejkar de nästan aldrig såsom läkare gör på vanliga stats sjukhuset.

Julkorg i julklapp. Alla fadderbarn fick till jul en julkorg med bl.a. en plastbalja (fungerar till tvätt och annat sedan), julbröd, godis, leverpastej, te, mjölkpulver, chokladpulver (O´boy), ett slags pålägg (påminner om kolasås) ”dulce de leche”, mjöl, socker, pasta, ris, schampo, tvål och tvättpulver till kläder samt en ticket som byts mot kyckling i en speciell affär.

Extra gåvorna vid födelsedagar och jul. De mesta gick till kläder men vid några tillfällen har gått till möbler (sängar, garderober, bord eller stolar) eller annat som barnen önskade sig eller behövde.

Byggmaterial och möbler. Några ungdomar har hjälpt till hemma med att bygga upp sina egna rum, fristående, på föräldrarnas tomt och då fick de hjälp i form av cement, grus, spikar eller annat med aldrig till att bygga hela rummet. Andra har fått hjälp då deras väggar, byggda av lertegel, hotar falla. Några tonåringar har fått en alldeles egen säng. Det är vanlig bland de fattiga familjer att flera delar samma säng vilket inte ger en god söm bl.a. och i värsta fall sover de på jordgolv.

Allt detta har varit möjlig tack vare faddrarnas hjälp och de extra gåvorna till barnen och ungdomarna i Bolivia.



Kära fadder:

Här kommer en liten rapport med bilder från barnhemmet i Tijuana Mexiko.

Under 2016 har fadderhjälpen gått till att köpa mat och skolmaterial, betala olika skolavgifter, transport, mediciner, mm.

Under hela året hade vi 38 barn. Ett barn blev adopterat, två barn började gymnasiet, två ungdomar blev klara med gymnasiet och en ungdom blev klar med sin högskoleutbildning inom idrottsvetenskap. Och allt det här har varit möjligt tack din och flera andra faddrar som stödjer barnhemmet så barnen kan få ett tryggt hem att växa upp på.

Med vänlig hälsning

Benjamin Rodriguez (administratör)





Årlig rapport för arbetet i Crevaux och Villamontes-Bolivia för läsåret 2016



1. Gymnasiet i Villa Montes

Under läsåret 2016–2017 fanns det 25 elever som bodde på internatet och 10 elever som kom dagligen till gymnasieskolan (15 flickor och 20 pojkar). Under läsåret fick de boende, mat och skolmaterial. Eleverna kom främst från byarna Crevaux, Purisima, Palmar, Timboy, Quebrachal, Resistencia, Algarobal, Capirendita och Villa Montes.



2. Skolan i Crevaux

Skoleleverna från skolan i Crevaux tillsammans med de ansvariga Carlos Sandoval och Teofila Sanchez samt föreståndaren för skolan Berio Sanchez. Under läsåret 2016–2017 har några av de mest fattiga eleverna fått fadderhjälp. Eleverna kom från olika byar, bland annat Horizonte, Tres

Moras, Antezana, San Basilio och Pelicano y Ceiba. Barnen fick boende, mat och skolmaterial.

3. Stödet från faddrarna

Pengarna användes för att bekosta utbildningen för alla barn och ungdomar men också för att tillgodose varje barns specifika behov.

4. Fadderhjälp i Villa Montes gick till att köpa vetenskapliga miniräknare, skolmaterial och mediciner till eleverna. En flicka med fadder i Sverige blev akut sjuk. Hon blev inlagd på sjukhus under några dagar och fick hjälp med kostnaderna för mediciner och vård. En annan elev fick hjälp med att laga två tänder. Den ena var så dålig att den inte gick att laga, utan man fick dra ut den.

5. Fadderhjälp i Crevaux gick främst till att köpa skolmaterial och sportutrustning, men några barn fick vinterskor och vinterkläder.



Tack så mycket för ditt stöd under 2016 till 2017

Årlig rapport om arbetet i Porto Xavier, Brasilien

Barncentret Gunnar Axell fortsätter arbetet bland de fattiga barnen i Porto Xavier genom att servera frukost och lunch i barncentrets matsal. Barnen har också fått läxhjälp under året. För de lite äldre barnen har vi under flera haft flera olika yrkesutbildningar.

Det finns några barn som inte har möjlighet att komma till barncentret. Då har man levererat torra matvaror, som mjölkpulver, ris, pasta, olja, socker, mm till dem. Till småbarnen och barn med speciella behov har vi också levererat blöjor. Alla barn i skolåldern fick ett kit med skolmaterial i början av året. Under 2016 satsade vi mycket på att lära barnen att återanvända olika material för att skapa nya saker. Vi samlade tidningar, aluminiumburkar, snören, garn, plast och kartonger och skapade fantastiska kreationer av dessa material. Barnen lärde sig att använda sin egen fantasi till att skapa saker de saknar hemma eller till att göra saker som de kunde sälja eller ge bort i present, till exempel på mors eller fars dag. De kan göra så många olika fina saker om man bara ger dem några idéer att börja med och visar dem hur man kan arbeta med olika material.



Korgar gjorda av tidningspapper

Vi har som vanligt hälsat på barnen i deras hem och pratat med föräldrarna eller vårdnadshavaren. Vi pratar alltid om barnens studier, om det är något barnet behöver extra hjälp med, om barnens hälsa och om det är något de saknar som skulle kunna underlätta deras liv. Ofta får vi frågor från faddrarna om vad barnen saknar mest, och då är det bra om vi vet vad barnen vill ha. Ni förstår säkert att vi inte har stora resurser, men vi gör allt för att pengarna ska räcka till så mycket som möjligt. Bara som indikation på vad saker kostar kan vi berätta att om man köper matvaror från en grossist så kostar 5 kilo ris ca 30 kr, 5 kilo socker ca 30 kr och 1 kilo mjölkpulver, som ger 7–8 liter mjölk, ca 50 kr.

Extra gåvor till barnen, deras familjer, barnens födelsedagar, julklappar mm. Det mesta gick till kläder, och en del till leksaker. Vid några tillfällen har gåvorna gått till möbler (sängar, garderober, bord och stolar) samt myggnät eller annat som barnen önskade sig eller behövde.



Det här har varit möjligt tack vare var och en av er. Tack så mycket!

Ana Dos Santos
Barnansvarig på
barncenter
Gunnar Axell

Några barn från Barncentret Gunnar Axell med Ana Dos Santos som står bredvid rullstolen

Årlig rapport om arbetet i Huancayo, Peru

Barnmatsalen drivs enbart genom gåvor och fadderbidrag från Sverige. Det är tack vare var och en av er som det här är möjligt.

- Under 2016 hade fick 90 barn på lunch, måndag till fredag. Barnen fick också hjälp med kläder, skolmaterial, skor, mediciner och stöd i olika form beroende på varje barns enskilda behov. Vid några tillfällen fick vi ge akut hjälp till svårt sjuka föräldrar eller syskon till våra barn i form av hjälp och mat.
- Varje fredag träffades mammorna för att lära sig att tillverka olika saker, som att sticka, sy, eller någon annan typ av slöjd de kunde få nytta av i sin vardag eller använda för att skapa egna kreationer som de sedan kunde sälja.
- En av våra ungdomar blev klar med en utbildning som engelsklärare med hjälp från sin fadder och jobbar idag som engelsklärare på en skola.
- Under februari månad gjorde vi lite renoveringsjobb, som att fixa fönster och måla väggar och dörrar. Det blev mycket fint.
- Under februari månad besökte vi alla barn i deras hem för att se hur de har det, vad de saknar och hur man kan hjälpa dem på bästa sätt utifrån de möjligheter vi har.
- Under mars månad miste ett av våra barn livet. Han blev påkörd av en bil och dog av skadorna. Det tog oss alla mycket hårt. Det var jobbigt att komma till barnmatsalen varje dag och inte få känna hans kramar och höra hans skratt. Han blev bara 6 år gammal.
- Under hela året har vi bakat bröd eller kakor på fredagar som barnen fått ta med sig hem för att dela med sina föräldrar och syskon.
- Varje tisdag har vi på marknaden handlat frukt, grönsaker, kött, fisk, ägg, ost och andra varor till veckans matlagning.
- Under augusti månad åkte tonåringarna från matsalen på ett 3 dagar långt läger. Lägrets tema var "Förlåtelse". Många tonåringar öppnade sig och berättade om traumatiska händelser i sina liv och om hur de kämpar med att förlåta människor som har gjort dem illa men också med att förlåta sig själva för saker de själva har gjort. Det gav verkligen oss alla som var med mycket. Det är något vi alla kommer att få kämpa med flera gånger under vår livstid.
- Under november månad hade vi en minimässa i barnmatsalen, där mammorna kunde visa upp de kreationer de hade lärt sig att göra under året. Vi såg maträtter, vantar, sockor, tröjor osv.
- Varje år bjuder vi också in en läkare som kommer och pratar med alla våra tjejer och mammor om hur livmoderhalscancer kan förhindras och hur man tidigt kan upptäcka bröstcancer.
- Med glädje kan vi berätta också att vi fick en testamentsgåva från en fadder i Sverige för att bygga ett hem för föräldralösa barn. Det är något vi drömt om och bett om under många år, eftersom behovet finns. Sedan missionären Per Anderås tid, har vi haft en tomt utsedd till det, men det har aldrig varit möjlig förrän nu. Med tiden kommer vi att berätta mera om det.
- Vi slutade året med en fin julfest med julklappar från faddrarna till barnen. I år fick de flesta barn en boll i julklapp. Tack vare de extra gåvorna var detta möjligt! Barnen blev mycket glada för julklappen, för det var en mycket fin boll. Alla fick godis, det söta brödet panetton och chokladdryck. Vi hade en mycket fin fest med sång, teater och musik. Självklart glömde vi inte att fira Jesus födelsedag och tacka Gud för kärleken han visar till oss genom er.

Hilda Torres

Rapport från Barncentret Mbayué i Paraguay, år 2016

Under 2016 hade vi 101 barn mellan 3 och 15 år gamla som kom till barncentret. 46 barn kom på förmiddagen och 56 på eftermiddagen.

Under hela året fick barnen en god och näringsrik lunch, läxhjälp för de barnen går i skolan, undervisning i moral och etik, bibellektioner, slöjd och konst, sport, andra fysiska aktiviteter och utbildning i olika saker som är bra för ett barn att veta som de inte lär sig i skolan eller för att förstärka deras kunskap.

Med glädje kan vi berätta att tack vare läxhjälpen har ALLA barn klarat av skolåret, alla fick godkänt i alla ämnen. Gör de inte det så får de en chans till i februari att skriva provet de blev underkända i och klarar de inte av då så måste de gå om hela skolåret. Men inget barn har behövt skriva om något prov eller gå om hela skolåret, alla har fått bra betyg.

Den åttonde februari 2016 födde min andra prinsessa, hon är en gåva från Gud och hon följer med varje dag till barncentret. Barnen älskar henne och alla ville hjälpa mig att ta hand om henne. De gick gärna med henne i vagnen när hon skulle sova. Idag springer hon överallt och leker med barnen.

Den 18 februari 2016 började skolåret och många fattiga familjer sökte sig till barncentret för att fråga om deras barn också kan få komma men tyvärr saknar vi resurser och plats för flera barn.

Mina medarbetare Viviana och Norma tillsammans med kokerskan tog hand om barnen medan jag var mammaledig i en månad. I oktober månad fick vi veta att medarbetaren Viviana väntade barn och hon mådde inte bra, så vi fick leta efter en vikarie. Tyvärr fick hon missfall under mars månad 2017 och går igenom en svår tid, men hon är tillbaka för hon får mycket kärlek från barnen och det hjälper henne med hennes smärta.

Under februari månad fick vi besök från Danmark. En kristen dansk skola ger barnen som slutar skolan möjligheten att åka på en missionsresa till olika delar av världen och min brorsdotter som gick sista året i skolan valde att åka på till Sydamerika. Så hela gruppen kom för att hälsa på oss på barncentret. De hade med sig 23 kilo lego till barncentret. Vilken välsignelse! I Paraguay finns inte äkta lego, så det är mycket uppskattat och barnen älska att bygga med lego. Den danska missiongruppen hade ett program med dans, teater och musik. Sen tog de tid för att leka och umgås med barnen. Barnen älskade det! Innan de danska ungdomar lämnade oss, fick vi höra av att alla platser de hade varit på blev de mest imponerade över ordningen och respekten som finns bland barnen och vuxna. Det gjorde oss verkligen stolta för hjälpen och insatsen gör verkligen en skillnad i barnens liv.

Under juni månad firade vi familjens dag. Det är en dag när vi firar familjen. En dag vi tackar Gud för föräldrarna och barnen. Den dagen är alla välkomna, alla oavsett om de är en del av barncentret eller inte. Det var så mycket folk att människorna satt även ute i kylan, för det var vintertid, men vi fick ha porten öppet så att alla kunde se. Vi hade en grupp från en kyrka som kom och presenterade en mycket stark teater om en familj. Under juli månad har barnen två veckor vinterlov och då satsade vi första veckan med att hjälpa barnen att bli klar med läxorna. Man kan inte säga att det är lov, de får läxor för alla dagar de är skollediga. Men vi gjorde allt för att bli klar på en vecka så andra veckan gjorde vi massor med roliga saker med barnen, så de kunde verkligen känna att det var lov.

Den 29 juli firar vi i Paraguay, vänskapens dag och då gjorde vi den hemliga vännens lek, där alla hade en hemlig vän att ge en liten sak till. Vi skapade små presenter tillsammans som de sen gav till sina hemliga vänner. Det är en rolig dag för stora och små.

Augusti månad började vi med sorg. En av våra barn, en 6 åring flicka blev våldtagen i sitt eget hem av en grupp män som umgicks med flickans mamma och som hon drogades sig tillsammans med. Vi vuxna och barn som fick veta det grät av smärta och maktlöshet, man önskar att man kunde skydda barnen dygnet runt. Det ska inga barn och ingen människa få uppleva. Flickan bor idag med en faster lång ifrån mamman så vi har ingen mera kontakt med henne, men vi ber för henne alltid.

Den 27 augusti firade vi barnens dag där vi hade några clownar på besök som dansade med barnen och gjorde lekar. Vi hyrde också en studsmatta och en hoppborg, det är paradiset för barnen. I Paraguay är det bara de rika eller medelklassfamiljer som har möjligheter till att uppleva något sån. Så det är mycket uppskattat! En fantastisk fin vinterdag med 40 graders varm! Augusti räknas som vinter i Paraguay men det är sällan kallare än 25 grader.

I början av september fick vi uppleva ett under. Gud välsignade barncentret med en minibuss till 12 personer. Gåvan kom från en svensk kvinna som har känt till arbetet och mina föräldrar innan jag ens blev född. Vilken

övertäckning och glädje. Gud han försörjer på ett otroligt sätt! Vi hade inte ens berättat för henne om behovet av en stor bil men Gud visste det! Tidigare fick vi handla varje dag men nu kan vi handla en gång i veckan, vilket sparar tid och pengar. Vi kan också göra utflykter med barnen i små grupper, det kunde vi inte göra tidigare utan att hyra en buss.

Under september och oktober månad hälsade vi på vartenda barn i deras hem. Det är alltid bra att se hur barnen har det i deras eget hem och få prata med de vuxna som bor med barnen. Familjerna blir alltid glada när man besöker dem, det enda de tycker ibland är att det är lite pinsamt att komma med på bilder, som de flesta av oss vuxna gör, eller hur? Men det har också att göra lite med stoltheten, de vill gärna inte vissa hur illa de egentligen har det. Men samtidigt känner de sig ärade över att få besök från någon som vill lyssna på dem och som bryr sig om deras öde och situation. Och det är verkligen faddrarnas förtjänst.

Och vi slutade året med en mycket fin julfest med julklappar till alla barn.

Ännu en gång, tack till var och en av er för stödet. Eran hjälp betyder allt. Det är mat, kläder, medicin, vård, utbildning och mycket mera, utan eran hjälp skulle inte det här vara möjligt.

Med vänliga hälsningar Tirsax Axell

Årlig rapport av arbetet i Tropical Home Japeri Brasilien

Under 2016 har vi regelbundet firat barnens födelsedagar där barnen får den present som själva har bett om. För det mesta har det rört sig om musikinstrument, skolmaterial och digitala leksaker med några undantag som en flicka som när jag frågade henne vad hon vill få, svarade hon "lakan". Jag frågade om det bara var lakan och då sa hon blygsamt: en kudde också. Jag har varit med om detta tidigare, så jag frågade henne om jag kunde få se var hon sov och bor. Hon sa att jag skulle vänta i en vecka för hon bor i ett s.k. riskområde dominerat av droghandeln och jag måste få tillåtelse att komma in där. Efter tio dagar var jag tillbaka och vi gick in där och jag konstaterade att hon sov på bar mark i ett lerhus med ett annat sovrum där föräldrarna sov i en säng, en toalett och ett kök. Jag köpte henne lakan, kudde, filt, en begagnad säng och en ny madrass. Hon blev jätteglad, liksom föräldrarna. Men under 2017 flyttade familjen därifrån pga. våld med skottlossningar varenda kväll, så hon är inte kvar på Tropical Home. Jag vet att de flyttade till Nova Iguaçu och jag vet att hon alltid kommer att vara tacksam till hennes fadder och till Tropical Home som gav henne en fri plats att vara på under dagarna. Vi har också gjort utflykter med barnen.

Under januari månaden renoverade vi några av lektionssalar, badrum, toaletten, köket samt idrottsplanen och i februari månaden välkomnade vi alla barnen tillbaka till deras trygga hem, där de kan vara på dagarna när de inte är i skolan. Det är deras andra hem. På Tropical Home får barnen det de inte kan få hemma, som till exempel näringsrik mat, de får borsta tänderna, duscha, lära sig att spela instrument, använda datorer mm.

Under februari månaden gjorde vi årets första utflykt, vi åkte till ett vattenfall i Engenheiro Pedreira. Under mars månaden när barnen hade fått sina listor för inköp av skolmaterial, köpte vi skolmaterial till skolan och musikskolan. Under april månaden åkte barnen på utflykt till den zoologiska trädgården i Volta Ronda och på slutet av året avslutade vi året med en fin julfest där alla barn fick en julklapp.

Tack så mycket för att du är med och bidrar till att göra livet enklare för barnen. Det ni gör betyder mycket för barnen som har er som faddrar.

Rapporten skickades av Hans Göransson

DARJEELING TIBETAN REFUGEE CO-OPERATIVE Indien

Introduction of the Sonada Refugee Settlement

The Tashiling Tibetan settlement was established in year of 1965 with the help of foreign donors and Department of Home Dharamsaia with the great vision of his holiness the Dalai Lama has established Tibetan refugee settlements in many parts of India to preserve Tibetan rich tradition and culture. Sonada is one such an example of many settlements. The settlement is situated 17Km from Darjeeling town on national Highway55, it is situated at height of 6800 Ft above the sea level with an average temperature of 20 degree Celsius. Sonada was registered under the West Bengal government Co-operative Society act 1944 in the year 1966. We perform different activities like Farming, Dairy and Hostel for the welfare of the settlement children and Tibetan children from many places and Himalayan children as well.

School Hostel

In our school, there are around 250 students with classes from I to X. In the Hostel, there are only 165 students at present and the number of the children in the Hostel differ from year to year with the new admission in every year. The children

residing in the Hostel are mainly from remote places from state of Arunachal Pradesh, Shillong, Sikkim and Darjeeling (North east India) and different remote places from Nepal and Bhutan. Most the children belong to poor family background. The minimum hostel fee is being charged on every poor child as compared to other schools in India and in and around Darjeeling District. Hence, the expenditure of the hostel always exceeds over the income. And we cover it with the help of sponsors. Some of the children belongs to very poor families and they have sponsors in Sweden to help them with their needs. It helps them to support their education and for higher studies. The sponsorship amount which they are receiving is mostly utilize for their school/college fees as well as buying books and stationary for their school and college purposes.

The sponsorships money which Mitt Fadderbarn is sending every month, it is very helpful to our needy and poor children.

Thank you in anticipation!

Sincerely yours,

Kunga Jigmey (Mr.)

Secretary



Årlig rapport om arbetet i Salta, Argentina

Under 2016 gick arbetslösheten upp i Salta, och den argentinska valutan har tappat mycket i värde, så ännu flera familjer lider nöd i Salta än tidigare. Tack vare faddrarnas bidrag har fadderbarnen under 2016 fått mjölkpulver som har blivit en lyxvara för de fattiga i Salta, torra matvaror, skoluniform, skor och i vissa fall mediciner. Under året har jag också varit och hälsat på varje barn i deras hem och pratat med föräldrarna. Barnen har då visat sina skolböcker och sina fina betyg. Jag har också sett att flera familjer har fått det lite bättre på olika sätt. Till exempel har en familj som förut bara hade ett enda rum, har idag två rum. En annan familj har fått plåttak på sitt hus, och en ensamstående mamma och hennes dotter har till och med fått ett hus! De sökte sig till ett kommunalprogram som hjälper mycket fattiga familjer att få tak över huvudet. Det är ett under att de fick huset! Det finns tusentals familjer som har ansökt om hjälp, men bara några få har fått det, och de är bland dem som fick det. Huset är inte gratis utan ska betalas, men summan är överkomlig för en ensamstående mamma. Det kommer dock att ta många år att betala huset, kanske resten av mammans liv, men det är värt det! Tidigare bodde de i ett rum utan några bekvämligheter alls.

Vill passa på och tacka för alla presenter till barnen. **Skicka dock inga flera paket.** Sista gången fick jag betala 30 USD i skatt för att få ut paketet. Ni får gärna skicka pengar om ni vill, så kan jag köpa det ni önskar ge till fadderbarnet eller ni kan skicka ett kort men något lite som får plats i ett vanligt kuvert. Det vore jättesnällt. Jag kan verkligen säga att barnen blir mycket glada för paketet, men de orsakar höga kostnader och problem för de tror att jag importerar saker. Tänk på att vi måste betala skatt på allt vi tar emot från utlandet och man aldrig vet i förväg vad de kommer att värdera sakerna till, för de kommer utan pris.

Under 2016 fick vi en fin gåva från en svensk fadder för att köpa en digital kamera och en bärbar dator. Jag har fått lära mig att använda dessa under året och har blivit lite bättre med tiden på att hantera datorn och även på att ta digitala bilder. Så nu är det lättare att ta bilder på barnen och går snabbare att mejla dem till er. Jag är kanske ingen mästare på att ta fina foton men försöker göra det så bra som möjligt. Jag är inte ung längre, så det tar lite längre tid att lära sig moderniteter. Det är bra att man har barn som kan såna saker och som hjälper mig när datorn och kameran inte vill göra som jag vill.

Varje år i början av skolåret får alla barn en lista på skolmaterial de måste skaffa, och då försöker jag köpa de materialen i så stor utsträckning som resurserna tillåter. Det jag köpte till barnen var olika typer av hålade papper (med linjer och rutor) med tillhörande pärm, kartongpapper i olika färger som de använder i slöjden, skrivhäften, A4-papper, ordböcker, vattenfärger, kriter, pennor, pennfodral, tejp, lim, sax, ritpennor, färgpennor och suddgummin. Och så fick de hjälp med skoluniformen (skjorta, kjol, byxor, skor och gympakläder). Under året har jag köpt det barnen behövde, bland annat t-shirtar, underkläder, shorts, strumpor, jeans och jackor.

Och allt det här är tack vare eran hjälp! Jag har bara varit förmedlare. Det är ni som gjort det här möjligt!

Tack så mycket!

Maria Ester Lopez



Dear sponsor for the Moses Memorial Children Home in Alluru India

Warm greetings to you in Jesus name. During year 2016 we had 50 children, 13 girls and 37 are boys.

One girl was studying Bsc Nursing, 2 girls started their last year of primary nursing and one more girl started high school and the rest of the girls were doing the normal schooling.

Three boys started their final year of diploma in polytechnics. Four boys were in high school and the of the boys were in their normal schooling.

All children and youth started their

academic year in the month of June 2016 and it was when the children come back to the Moses Memorial Children Home to start the activities. We tried to find seats in the collages to our youth, bought school material, uniforms, books and paid the school fees for the children and all the other things they needed to start school. Every month they had exams in the schools and they got very good result. The children had special study time in the exam time with a tutor to make them understand the subjects.

July is the rain season in Gudivada and we tried to reinforce children with regular health controls with a doctor.

Under 2016 we visited the families too and spent time with them, we asked about their children development, the children's needs and their own needs. When we left the families, they are always heartfelt thankful to you all.

During the year, we tried to encourage the children to do sports and games and they really liked to play Cricket and Wally ball.

The children had singing and music lessons. Many of our children got prizes in music and singing competition in the school. They had painting and gardening lessons too.

Under 2016 we were blessed we a lot of seasonal fruit plants in our ground and the children loves the fruits.

They had devotions time with prayers for their families, friends and for all their sponsors families and for the blessed of Sweden.

We ended the year with the special Christmas day.

By God's Grace all our children were promoted to next classes the last year.

My sister and/or brother, thank you so much for your prayers and loving supports. You are honoring God by showing kindness to the needy, surly He will honor, your special love from the children and MMCH family.

Your brother, Pastor Mori Ranjith,MMCH,India

Dear sponsor for STEN Homes Children in Gudivada India

Greetings to you in Jesus name.

I'm so happy to come with a short report for 2016. Under 2016 we had 19 children (12 are girls and 7 boys). STEN home had a good year and have being able to meet all the needs of children with your loving support. Every day I met their parents to find out how their children were and specially to find out their specific needs. It is a joy to start the day with the children and to look after all their needs and support them. All kids started their academic year in the month of June 2016. In the month of June, we bought all the school materials, uniforms, books, paid fees, and all the things they needed to their studies and for the younger children with bought clothes, diapers and food. All the children were living with their guardians but came regularly to Sten Home. We met the children to know their needs and their progresses in daily schooling, to know about their health. Once a week we had special meetings too, we praised and worshiped God, had bible message, a special time to pray for you all, songs practice and a special lunch together. During their holidays, we had special time to learn music by music teacher. We also took special care and medication for those who were sick, we encouraged all the children in Sports and games, we bought whatever they needed for sports and games. Christmas was a very joyful day for the children. We had very wonderful Christmas season with new clothes to all the kids, cakes, greeting cards and delicious food. Dear sister and/or brother I want to tell you that we are proud to tell you that all our children did well in their final exams and promoted to next classes. STEN Home pray to God to bless all you abundantly as you pour love and kind supports us for needy children. All the STEN home children are doing well, studying well and sending their love to you.

Your brother,

Tori. STEN Home India (some of the STEN Homes children)



Progress Report from The Duang Prateep Foundation THAILAND

Suwan Prasit Pre-School Center 1

(Ratchada-Bungkum)

January - December 2016



Suwan Prasit Pre-school center 1 is a kindergarten for children from 2-6 years old. The center applies Montessori Method to set up curriculum. We encouraged staff, teachers and assistants to be more inspired and enhance their potentials based on the existing resources and budget. We made sure that activities throughout the year will benefit out children greatly on their education. There are 203 students, 111 boys, 92 girls and 22 teachers.

Children Development Activities



Health and nutrition

The center performed height and weight measurement twice this year. Parents would be informed when the children have issues, and we look for solution together.

English Lessons

Children studied english every Thursdays from 9.30 to 11.30 am. It's amazing to see the students having a good time learning

English and they are not scared to speak english.



Graduation Ceremony

Heartwarming graduation ceremony was held at school for students who finished their last year of kindergarten. There are more steps for them in the future for their education.

12 March 2016 Teacher Ceremony



This ceremony was held for both, teachers and students. It's a beautiful ceremony where students pay respect to their teachers as their moral and educational guides. The ceremony brings teachers and students closer, bonded with love and respect. The ceremony is held every year.

Knowledge outside of classroom



Excursion to Dusit Zoo on 27th July 2016: this day trip to the zoo was expected to give good experience to the children. They learned about different type of animals, memorizing animals' names and figure, and having a good time together with the teachers.

Excursion to Siam Water Park on 7th October 2016: Siam Park is an amusement park which has many zones, including education zones where everyone can learn about history, cultures and biology. There are many rides at the park, and a big water park for everyone to enjoy. Children had a very good time at Siam Park.

Physical building and maintenance

There were several things we fixed and added to support child's safety at our center.

New circuit breaker was replaced on 14 June 2016 due to higher power usage. More windows were installed both floors to enhance the light and for safety. The national flag and pole was installed at the front of the center.



Kitchen was modified. Lunch area was moved to be in the yard due to high numbers of students

Community

The center hosted the ceremony for people in community to send their condolences to our late King Rama 9 on 13th October 2016 and in co-host with local police department decided to run a charity project.

Parents activity

Duang Prateep Foundation and the center worked together in the seminar "Parents' roles in child development" Many parents participated. At the end of the seminar parents and children joined the handicraft session where they made gloves together.

Outcome

Children are happier in class. They are more confident and have more discipline. We also have more students attending this year.

Staff teacher runs self-development gradually. They adapt all knowledge they got from trainings to use in their class. Teachers create their own teaching materials more and depend less on the text books.

Parents accept the center and participate in all activities as much as they can.

The center is beautiful, clean and safe. Children are happy to study. Teachers are happy and proud to be part of the center.

Thank you for being a part of it and to give your child the opportunity to get education and a good childhood.